

## Een mens om mee te leven.

Komt ons in diepe nacht ter ore :  
de morgenster is opgegaan.  
Een mensenkind voor ons geboren.  
“God zal ons redden” is zijn naam.

Opent uw hart, geloof uw ogen,  
vertrouwt u toe aan wat ge ziet.  
Hoe 't woord van God van al zo hoge  
hier menselijk aan ons geschiedt.

Geen ander teken ons gegeven.  
Geen licht in onze duisternis.  
Dan deze mens om mee te leven.  
'n God die onze broeder is.

Zingt voor Uw God, hij openbaarde,  
in Jezus zijn menslievendheid.  
Zo wordt de wereld nieuwe aarde  
en alle vlees aanschouwt het heil.

Zoals de zon komt met zijn zegen,  
'n bruidegom van licht en vuur.  
Zo komt de koning van de vrede,  
voorgoed gekomen is zijn uur.

Hij huwt de mensen aan elkander.  
Zijn liefde gaat van mond tot mond.  
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.  
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Huub Oosterhuis