

## Bootje

Ik had een bootje uitgestuurd  
beladen met verlangen.  
Het schuitje is nooit aangemeerd,  
is ergens blijven hangen.

't Werd van de oever afgeduwd  
zat boordevol met dromen.  
Het water heeft het uitgespuwd,  
het is nooit aangekomen.

Vrolijk groen geverfd,  
toen ik nog durfde hopen.  
Jouw naam er sierlijk ingekerfd,  
de toekomst lag toen nog open.

Ik gaf een warme boodschap mee,  
Ik wou je zo graag vinden,  
die dobbert op een dode zee  
ten prooi aan droeve winden.

Als ik nu aan de waterkant,  
de bootjes uit zie varen.  
Dan mis ik onze echte band,  
toen wij geliefden nog waren.

Annie Vandewalle