

## Ballade

Twee mannen gingen vissen, een blanke en een neger traden aan.  
Hun snoer tussen de lissen, ze gingen schou- aan schouder daar nu staan.  
De vis wilde niet bijten, zoals dat met de vis soms wel eens gaat.  
Men kan dat niet verwijten, al is dat nu ook weer voor eigen baat.

Ze stonden vele uren te vissen met een eindeloos geduld.  
Twee toegenegen burens die hebben weer hun wake wel vervuld.  
Twee vissers traden aan.  
't Was een blanke en een neger Amerikaan.

Het ras werd niet besproken, er werd niet eens daarover nagedacht.  
De stilte onverbroken, ze stonden daar nu samen op de wacht.  
Een meer ver in het Noorden, Waukegam ligt hier niet zo heel dicht bij.  
Ze stonden aan de boorden zoals twee broeders samen, zij aan zij.

Jil en Joe, twee kleuren, het spectrum waarin mensheid breekt.  
Twee vissers voor de deuren waar Jericho zijn torens hoog opsteekt.  
Twee vissers traden aan.  
't Was een blanke en een neger Amerikaan.

Alfons Bouckaert