

EPISTOLA EX PONTO.

Tekst naar P.N. Ovidius.

*H. van*

(Aan mijn vriend)

*Reclame*



Jij, dien ik eerst ge-denken moet , diep in mijn hart geden-ken moet



mijn lot als 't jouw ook be - schouw -de, toen niemand nog om mij



rouw -de, o mijn vriend! Zo-als in 't vuur zichtbaar wordt goud in har -de



nood be-proefd wordt trouw Duister-nis, noodlot ; aan 'd he-mel één ster! was



de ge - dacht'aan jou mijn vriend zo trouw ! *Mars!* Aller-droevig beeld van de laatste



nacht toen ik mijn dierbr Room met ballingschap moest ruilen Eeuwig schipbreuk-



ling ,nooit mer eigen strand in elk hoek van het huis zat ie-mand stil te hui-len .

