

J. Lesage

Avondliedje

J. Mertens

(R)

Wa-zig avond -duister weemoed in mijn hart. Wonderwindge
fluister, streelt mijn stille smart. Eindeloze luchten, valse sterren-glim.
Bange vogels vluchten naar een veil'ge kim. Over land en gouwen, rust een
dicke vrêe. Doet mijn handen vouwen, als bij vrome bête. 'k Hoor een loehoorn
in een verree wei. Bij het avondvallen vallen voel ik God nabij.