

Voor deze nieuwjaarsbrief heb ik aan 3 autoriteiten medewerking gevraagd.

1. Anselm Grün

Als wij nieuwjaar vieren, merken wij iets van de fascinatie van het nieuwe, het onvervalste, het onaangeraakte. Het nieuwe heeft zijn eigen glans. Nieuwe kleren aantrekken bijvoorbeeld betekent altijd ook, zich nieuw voelen, zich mooier voelen dan in de oude kleren. Daarin gaat ook altijd de hoop schuil, een nieuwe mens te zijn, zich anders te gaan gedragen, door anderen niet meer met de oude rol te worden geïdentificeerd. De nieuwe verschijning moet ons ook aanmoedigen om nieuwe mogelijkheden uit te proberen, ons op een nieuwe manier aan anderen te geven, nieuwe woorden te vinden, nieuwe gebaren, nieuwe reacties, nieuwe wegen te gaan. Op nieuwjaar hopen wij, dat niet alleen onze kleren en onze rollen nieuw worden, maar een heel jaar. Juist op nieuwjaar hopen wij op een nieuw begin.

2. Guido Gezelle

NIEUWJAARSWENSCH

Nu de winter spookt alomme
en de menschen loopen kromme
van de koude, alhier aldaar,
ik ben ook albij versteven.
Maar mijn herte blijft, nog leven
en het wenscht u 't nieuwe jaar.
Oud jaar' uit en nieuw jaar binnen,
blijf gezond en blij van zinnen:
't is de wensch dien ik u bie !
Wilt mij geven deze gunste
dat ik zegge, en zonder kunste,
hoe dat ik u geren zie.
Ziet mij ook een beetje geren:
ik zal altijd voort mij weren.

Guido Gezelle – 1892

3. Het getijdengebed

Almachtige God,
Nieuw licht is aan de hemel verschenen:
Laat het licht van uw Zoon
Over ons opgaan als een nieuwe dageraad
Want ons hart heeft steeds vernieuwing nodig.
Amen