

Weideblomke

't Groeit daar een blomke in de weide
langs de voren, onder 't riet,
in den landen, op de heide,
waar geen mensenoog, geen oog het ziet.

't Groeit een blomke in de weide
waar geen mens, geen mens het ziet.

't Is wel het liefste van de blommen
wier in 't zand staat, wier in d'rots.
Weet ge wie en hoe ze 't nommen?
't Is en 't blijft en 't nomt de liefde Gods.

't Groeit een blomke in de weide
waar geen mens, geen mens het ziet.

Guido Gezelle