

Wandelschoenen

Jongens, luistert even, komt eens allen saam
Haal je rugzak boven, wandelschoenen aan
Laat je vedel zingen, zingen van de mei
kom laat ons gaan jochei

*Waar de zon op ons wacht
en haar stralen toelacht
waar de bergen raken aan de wolken
Langs de beek en de vliet
en het ruisende riet,
waar de vogels blij hun lied vertolken
Joengali, joengali,joengala,....
Gaan we trekken samen langs de baan
met onz' wandelschoenen aan.*

Tien paar rubberzolen, op de kiezelbaan
stralend jonge snaken, gesp de riemen aan
Niemand kan verhinderen, lentedurf die bruist
die in ons rugzak huist