

## Persbericht

In een dorp, Middelharn, is een kind verdronken.  
Sober bericht in een avondblad.  
En een schuit, en die schuit die is gezonken  
en een hooiberg, en een hooiberg heeft vlam gevat.

Zeven dagen heeft het in mij nageklonken.  
Op het kantoor vroeg men: "Zeg, heb je wat?"  
In een dorp, Middelharn, is een kind verdronken.  
'k werkte door, 'k werkte door en hoorde maar dat.

En de kranten waaien weg en zijn verouderd.  
Te Middelharn denk ik aan hem  
en ik bet 't kleine hoofd tussen hart en schouder.  
Over 't water hoor ik weer die kinderstem.

En de kranten waaien weg en zijn verouderd.  
Te Middelharn denk ik aan hem  
en ik bet 't kleine hoofd tussen hart en schouder.  
Over 't water hoor ik weer die kinderstem.

Over 't water hoor ik weer die kinderstem.

Naar Ed Hoornik (1910-1970)