

Mimosa.

'k Heb aan menig ziek bed,
in een glas opgezet,
mimosa

Wit in zijn gewaad,
lief op zijn gelaat

O, wat kwam 't gij zo groen ,
blond van hoofde hier doen
mimosa

In 't land van de zon zijt gij geboren.
Winden die u sneden,
blommestaf van heden,
mimosa

Voor twee halve dagen,
en dan weggedragen,
mimosa

Uwe armen wierpt g' uit,
laatste keer spraakt ge luid,
mimosa

Min die ik min, en meer dan leven
Min die ik min
mimosa

A. Bouckaert

naar Guido Gezelle