

Gij badt op enen berg alleen

Gij badt op enen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden

De wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;

En arm als ik en is er geen;
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijn, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!

O Leert mij, armen dwaas,
hoe dat ik bidden moet!

Guido Gezelle