

Bootje. Zang.

T.: Annie Vandewalle
M.: Jacques Lecluyze

Langzaam en Gebonden $\text{♩} = 108$

Intro.

8

A1.

9

mf ik had een boot - - je uit - - ge -

stuurd be - la - den met ver - lan - gen. Het

schuit - je is nooit aan - ge - meerd, is er - gens

blij - ven han - gen. *mf* 'tWerd

A2.

30

33

van de oe - - ver af - ge - duwd, zat boor - de -

vol met dro - men. Het wa - ter heeft het

uit - ge - spuwd het is nooit aan - - ge ko -

B.

45

3

48

men. vro - lijk

groen ge - verfd, toen ik nog durf - de ho -

57 60
pen. jouw naam er sier - lijk in - ge kerfd. De

63 3
toe - komst lag toen nog o - pen. Ik

C. 69 72
gaf een war - me bood - schap mee, ik wou je

75 78
zo graag vin - den, die dob - bert op een

81
do - de zee, ten prooi aan droe - ve win -

A3. 84 4 90
den. *p* Als ik nu aan - - de

93 96
wa - ter - kant de boot - jes uit zie va -

99
ren, *mf* dan mis ik on - - ze ech - te band toe

103 105 Coda - Trager 4
wij ge - lief - den nog wa - ren.