

X

Bij de Kon. Kat. Harmonie « St.-Cecilia »

Nog de St.-Ceciliaviering.

In het kader der St.-Ceciliafeesten 1967 werden op zondag jl. te 17 uur alle spelende leden van de harmonie uitgenodigd op een mosselsouper door de op 19 november jl. vereremerkte bestuursleden.

Wie geen goed oog heeft voor die schelpdieren kon zich verheugen in een welvoorzien « assiette anglaise ». Alles liet zich opperbest smaken. Spijs en drank waren uiterst goed verzorgd door de uitbaters van « De Kring » aan wie een oprecht proficiat.

Te 20 uur werd de St.-Ceciliaviering besloten met een muzikale avond verzorgd door het banjoensemble uit het college van Mennen.

Deze jongens hebben werkelijk iedereen weten te begeisteren. E. H. Bouckaert haalt alle eer van zijn werk. Een hartelijk proficiat.

Heel wat nummers wisten de toehoorders te boeien. We citeren zeer graag : Mimosa, met een prachtige kinderstem als solist ; Nobody knows en enkele orkestnummers met de vele gevariëerde ritmen. Een pluimpje voor de grote fluit, cor, trompet en saxen.

Iedereen verliet de zaal in een voldane stemming. Een wens : E. H. Bouckaert, u en uw mannen zien we zeer graag terug in Poperinge.