

Overrompelend sukses voor kerstnachtsdienst te INGELMUNSTER

Banjo-orkest van Vlaamse studenten

In West-Vlaanderen begint het stilaan door te dringen, dat te Ingelmunster, in het kerkje van de stationswijk op de feestelijke gebeurtenissen gaarne een bijzondere stempel wordt geslagen. Zo schrikte pastoor Maertens er niet voor terug ervaren deklamatoren uit te nodigen om een passieverhaal voor te dragen. Hij behoort tevens tot de pioniers, die het aandurfd en een jazz-mis te organiseren. En nu, tijdens de kerstnacht, liet hij een eucharistieviering uitvoeren door het Banjo-orkest van Vlaamse studenten uit Mene.

Zo eivol zagen wij een kerk zelden. Vanuit de meest uiteenlopende plaatsen waren ze naar Ingelmunster afgezakt en toen de hoofdingang afgesloten werd, werd de kerk stormenderhand in minder dan geen tijd langs de sakristie ingenomen! En toch deed deze stormloop niets af van de aandacht

waarmee de aanwezigen het kunstig gebeuren beleefden.

Er kan lang geredetwist worden over het al dan niet behouden van het oorspronkelijk karakter waardoor het misgebeuren dient gekenmerkt te worden. Hierover hoorden wij trouwens na afloop verschillende meningen. Toch deden wij de indruk op dat tijdens de stille hoofdmomenten de aandacht sterker gespitst was op het gebeuren aan het altaar en dat deze ogenblikken dus beter tot hun recht kwamen.

Het akoestisch uitstekend afgewerkte kerkje heeft alleszins het optreden van het Menens ensemble goed tot zijn recht laten komen. Bij de eerste tonen, die op indrukwekkende wijze de ruimte vulden, viel de rumoerige massa stil en deze eerbiedige rust bleef gehandhaafd tot bij het laatste « Go, tell it on the mountains », dat onder goedkeurend geroezemoes staande werd aanhoord.

Niettemin hadden wij de indruk dat, algemeen gezien, het geheel te weinig ingestudeerd was, en aldus de nodige afwerking miste, wat misschien te wijten is aan het buitengewoon repertorium en aan het feit dat het hier een schoolgroep betreft, die pas door de examenperiode heemgewerkt is. De knapstemmen hebben ons gunstig aangegrepen, doch het leek ons dat de jeugdige bas te veel moeite

Een nieuw geslaagd initiatief alleszins, dat, ons inziens, van aard is om de vernieuwing in sommige kerkdiensten bijzonder en in de gunstige zin te beïnvloeden. De grote belangstelling bewijst dat onze mensen ervoor te vinden zijn!

J.O.B.