

# Honderd jaar « VLAAMS EN VROOM » plechtig herdacht

*Wickelby's nieuws  
17 april 1964*



Na de ontvangst ten stadhuis poseerde het ganse gezelschap. - Wij herkennen o.m. Mgr. De Keyzer, Burgemeester Sintobin en Volksvertegenwoordiger Frans Tanghe.

In feite zijn we zondag ten zeerste verrast geweest, dat zowel oud-leden van de Izegemse studentenbond «Vlaams en Vroom» opgekomen waren, om het eeuwfeest te vieren. Het werd bijgevolg een succes voor de inrichters, en het bewijs werd gebracht dat er nog veel mensen zijn die met liefde terugdenken aan hun studententijd.

De feestelijkheden die zaterdag en zondag met succes werden ingericht, groeiden uit een deugdgoede samenwerking tussen het Izegems stadsbestuur, de stedelijke cultuurraad, het werkkomitee onder voorzitterschap van Meester Albert Decoopman en de jongste generatie van de Izegemse Studentenbond. Vroeger tijd roemden we de leiders van «Vlaams en Vroom» steeds om hun zin voor organisatie. Ondanks de studententijd ver achter de rug ligt, bleef deze gave onverminderd voortbestaan. Het begon reeds zaterdagavond in de zaal «Nele» waar een gezellige feestronde voor alle leden en oud-leden was ingericht onder het motto «Vlaams en Vroom», vroeger en nu». Het werd een studentikoze avond, waarop oudvoorzitters herinneringen opdiepten uit het verleden. Ook de jong-studenten traden op, zodat het een flinke verbroedering werd tussen oud en jong.

Zondag werd er te 10 h in de St.-Tillokerk een plechtige dankmis opgedragen met pontifikale assistentie en kanselrede door Mgr. De Keyzer. De hulpbisschop van Brugge is zelf een oudvoorzitter van «Vlaams en Vroom» en zijn toespraak werd ten zeerste gesmaakt.

Met een halfuur vertraging had dan in de feestzaal van het stadhuis een academische zitting plaats. Het was inderdaad zo, zoals Volksvertegenwoordiger Frans Tanghe opmerkte, dat uit die verschillende generaties van Vlaams en Vroom prachtige mannen gegroeid zijn, die in het leven een mooie plaats wisten te bewerken. Voorzitter Albert Decoopman zette bondig de redenen uiteen, waarom er gevierd werd. Vooreerst moet een eeuweling gevierd worden en tweedens is het wel aangenaam om na al die jaren weer eens bijeen te komen om de vervlogen jeugtherinneringen op te diepen. Ook dhr. Decoopman onderlijnde, dat deze geplande viering bij ieder oud-lid in de smaak is gevallen.

Z. E. H. Frans Vanderhelst bracht vervolgens het historisch verslag van deze studentenbond. Bij onze aankondiging gaven we dit reeds samengevat weer. Uit het relaas onthouden we vooral dat «Vlaams en Vroom» steeds gekenmerkt werd door een drievoudig karakter: kameraadschap, Vlaams, katholiek.

Volksvertegenwoordiger Frans Tanghe uit Turnhout, geboortig van Emelgem en gewezen voorzitter, uitte zijn grote tevreden-

heid uitgenodigd geworden te zijn tot dit eeuwfeest. Hij was fier, dat zoveel oud-leden een hoge trap in de maatschappij hebben bereikt, en dat het hoogste geestelijke gezag in de provincie gedragen wordt door een gewezen dorpsgenoot. «Vlaams en Vroom» is nog steeds een studentenbond voor Izegem en omstreken, en iedere oud-gediende denkt dan ook met weemoed terug aan de vervlogen dagen. Vervolgens somde dhr. Tanghe in een pittige taal verschillende aangename herinneringen op, herinneringen die zoveel mensen zondag samenbrachten. Spreker verklaarde te zijn gekoerd om getuigenis af te leggen bij de huidige studentengeneratie. Wat we vroeger in «Vlaams en Vroom» deden was misschien wel wat jong, maar het was toch van ons. Stapsgewijze zijn we tot de ontdekking gekomen van de kristelijke en volkse waarden. We hebben geleerd volk en land gaarne te zien. Dat is de grote verdienste geweest van «Vlaams en Vroom».

Daarnaast vonden we nog de tijd om te zorgen voor de noden van anderen en hebben we leren dienen. Kan het ook anders of «Vlaams en Vroom» moest een schoon verleden hebben, wanneer dergelijke idealen de leden en de verantwoordelijke leiders bezielden. Zich richtend tot de huidige generatie, beklemtoonde dhr. Tanghe dat het sekkreet van het welslagen in een studentenbond, zeker de inzet is van zichzelf, in diende liefde voor het volk dat het onze is. Wat moeten de studenten daarvoor doen? Juist hetzelfde wat wij, oud-leden van «Vlaams en Vroom» geleerd werden: Leer uw volk kennen zoals het is met zijn gaven en gebreken, met eigen aard en zeden. Leer het gaarne zien en ervoor werken.

Dhr. Decoopman uitte vervolgens zijn dank tegenover het stadsbestuur, dat voor een belangrijke financiële steun zorgde, alsook tegenover de genodigden die eveneens financieel steunden en ten slotte tegenover 't banjo-orkest uit Menen. Inderdaad, dit laatste orkest van K.S.A.-ers uit Menen gaf enkele nummertjes ten beste die op kunstgebied op hoog peil stonden. In de toekomst zullen we zeker nog meer horen van dit gezelschap.

Hierna had dan een receptie plaats door het stadsbestuur, waarna het gezelschap zich naar het Damberd begaf.

Vanaf 13.30 h kwamen dan de verschillende studentenbonden toe uit het omliggende. Te 15 h had een openingsformatie plaats op de Grote Markt, gevolgd door Stadsspel voor de knapen en een tornooi op het stadion voor de Jongknappen. Rond 18 h had dan de slotformatie plaats van alle deelnemende bonden op de Grote Markt.

We hopen dat deze eeuwfeestviering evenveel succes zal gekend hebben, als dit het geval geweest is met de 75<sup>e</sup> verjaring van «Vlaams en Vroom». In de annalen van de geschiedenis van deze studentenbond zullen 11 en 12 april geboekt staan als een uiting van onblusbare jeugd bij de Izegemse gewezen studenten. Berten Decoopman en zijn medewerkers mogen dan ook fier zijn over hun inrichting.



Het K.S.A.-banjo-orkest van Menen dat een kunstvolle uitvoering verzorgde.