

Aandenken aan

Hannes, Amédée, An, Yves Vandenbossche

oudste zoon van Yves Vandenbossche en Frieda Verhellen

Geboren te Kortrijk op 14 mei 1976,
overleden te Roeselare op 30 april 2000

Business consultant in het I.T. Departement van N.V. Forktire - Solideal

Yves en Frieda Vandenbossche - Verhellen,
Matias Vandenbossche,
Pieter-Jan Vandenbossche,
de families Vandenbossche, Verhellen, Soenen en Avet

danken u voor uw bliken van deelneming.

Rouwdienst Debonné N.V., Heule

Druk Moreels, Heule

Hannes

1976 - 2000



Voor de storm zijn alle bomen gelijk
Maar de stam van je lichaam was te teer.

Liefste Hannes,

Dit laatste briefje zoals er zoveel waren tussen jou en mama, tussen jou en papa. Een mededeling, een vraag, een 'ik zie jou graag' steeds met wat kolder in de voetnoot.

De zon van die lange hete zomer bij je geboorte in '76 moet je wel goed gedaan hebben. Overal waar je kwam straalde je die zon uit. Toen je amper kon lopen vloog je met je loopfiets overal rond om dan plots te stoppen en met je glimlach of opmerking iedereen te vermurwen, je grootouders en familie eerst. Dan kwamen er de sportkampen, de eerste zijn, de beste en zonder enige moeite de vrolijkste.

Rolschaatsen en de scouts waren er op jonge leeftijd. De halve marathon op je rolschaatsen en winnen natuurlijk. Later kwam de Quo, toen dachten we dat je daar ging wonen. Rolhockey doe je nog steeds, de scouts is je zeer genegen. Je inzet is altijd totaal, soms meer dan anderen wel zouden willen, maar nooit voor jezelf.

Als student was je gedreven en briljant, maar dan pas na Sint-Jozef, het moet daar zeer plezant geweest zijn, maar Frans en Wiskunde...?

Na je diploma in Hantal trok je naar Mons, naar de Univ., in 't Frans, licenciat in de economie en de marketing, met schitterende resultaten.

Na één week kon je kiezen voor jouw fantastische job, auto, GSM, laptop, een mooi salaris. Weeral was je inzet groter dan het aanbod. Je ging naar Frankrijk, Engeland, Polen, weldra Estland, Canada en je droom Amerika.

Maar je nest was thuis bij je mama met wie je zo een intense band had, die je die laatste zaterdag nog eens goed in je armen nam "mamaatje, ik zie je graag", bij je beste vriend, papa, met wie je ging skiën samen met je eigen vrienden, raad vroeg en gaf, bij Matias waar je zo graag binnensprong, bij Pieter-Jan die uren met je praatte op de rand van je bed.

Lieve Hannes, je vele vrienden en vriendinnen zullen jouw aanstekelijke vrolijkheid, je sterke persoonlijkheid en je eerlijke vriendschap heel erg missen. Steeds zal er iemand te weinig zijn.

Dag Hannes, nen dikke zoen van mama en papa, nen innige knuffel van Matias, een stevige omhelzing van Pieter-Jan, Bonmama en van al de rest.

Papa Yves

Aan al mijn vele vrienden hier, koester mij in je hart, en vertel onze mooie belevenissen in een briefje aan mama en papa.

Ik hield van jullie, Hannes