

Freddy Dusselier



Freddy,

Ruim 60 jaar geleden, op 27 mei 1954 om precies te zijn, zag je het levenslicht in Kortrijk. In Torhout behaalde je het diploma van geaggregeerde van het lager secundair onderwijs aardrijkskunde - wetenschappen - fysica en katholieke godsdienst groep B. Je startte je carrière als onderwijzer - eerst in Aalbeke dan in Marke. Uiteindelijk kwam je op 7 september 1977 in het college terecht. Tijdelijk gatje een gedeelte van je opdracht in de Sint-Jorismiddenschool maar naderhand kon je opnieuw fulltime in het college aan de slag. Op 1 september 2010 koos je ervoor part time te werken om er nu het krijtje bij neer te leggen. Een veelzijdig figuur als Freddy omschrijven is geen sinecure. Langs alle collegewegen kwam je Freddy tegen. Je was een leerkracht die de oude leuze 'eerst orde in mijn klas en daarna lesgeven' nauw ter harte nam. Nieuwe media waren minder aan jou besteed hoewel je je meer en meer bekwaamde in de nieuwe technologieën. Zowel Informat als Smartschool sijnelden noodgedwongen binnen. Heeft het te maken met je opleiding als wetenschapper of niet, de natuur ligt je zeker nauw aan het hart. Met hart en ziel kun je erover praten en in Grimminge of hier in de onmiddellijke omgeving kon je boeiend uitleg geven. Wellicht wordt een job als gids bij Naurpunt een logisch vervolg. Ook thuis leef je met de natuur : het kweken van kippen en konijnen, het verzorgen van je tuin met de vele gewassen nemen een heel deel van je vrije tijd in. Je lichamelijke conditie vind je heel belangrijk. Je bent niet enkel begeleider van de SVS-crossen maar je trekt ook gemakkelijk je loopschoenen aan. Elke donderdag loop je enkele kilometers om daarna gezellig na te kaarten met de vrienden. Blijkbaar moet er elke week serieus bijgepraat worden. Een vrije dag op vrijdag was dan ook meer dan welkom. Alhoewel... elke vrijdag ben je paraat in de buurt van het college. Tegen de middag ontmoet je er dan je zwaantjesvrienden om de laatste nieuwtjes van het college te delen met de oldtimers. Naast lopen ga je ook graag wandelen en fietsen. Zo heb je met de fiets een aardige fietsvergoeding bijeengescharreld. Jarenlang ben je voorzitter van het feestcomité geweest. Je hebt heel wat georganiseerd tot het ludieke toe. Het spel van Freddy zal iedereen blijven herinneren.

Ook als barman heb je je sporen in het college verdiend. Je hebt er heel wat pintjes getapt en geschonken. De Duvels en de Omers gingen vlot door jouw handen. Zelf ben je trouwens fan van laatstgenoemde bieren.

Toen enkele jaren geleden het banjo-orkest weer van zich liet horen was je er als de kippen bij om je diensten aan te bieden. Je bent bij de verschillende concerten als ondersteuner in de technische ploeg aanwezig. Met de groep trok je zelfs mee op buitenlandse reis.

Freddy, in heel wat zaken zal het voelbaar zijn dat je hier niet meer bent. Leerlingen hadden veel steun aan de leraar die structuur belangrijk vond. Collega's - zowel oud als jong - konden bij jou terecht om iets te vragen of te melden. Als directie konden we steeds rekenen op je medewerking aan heel wat activiteiten.

Freddy, voor alles wat je voor de school gedaan hebt, willen we je heel hartelijk danken. We wensen je een boeiende toekomst met je familie en je vele taken in de tuin.