

gebaseerd op "Helena" van Hugo Raspoet  
tekst: Mark Verraes

Als ik jou zo voor mij zie staan  
dan weet ik dat je weg moet gaan  
je bent al veel te lang gebleven.  
Wij hadden allemaal gedacht:  
't verdwijnt vanzelf wel als je wacht  
het loopt wel los, het duurt maar even.  
Hier sta ik elke dag steeds weer  
mijn handen te ontsmetten  
om niemand te besmetten  
we houden afstand keer op keer  
en vierden kerstmis buiten in de kou,  
ik ben zo bang, Corona, zo bang Corona, van jou

De klok staat bijna één jaar stil  
de wereld is zo koud en kil  
de hele stad die lijkt verlaten.  
De ziekenhuizen raken vol  
het virus eist nog steeds zijn tol  
't doet pijn om mensen los te laten.  
En als iemand gestorven is  
dan kunnen we niet rouwen  
geen ceremonie houden  
geen volk op de begrafenis  
en dat is niet het afscheid dat ik wou,  
'k ben bang van jou, Corona, zo bang, Corona, van jou

.  
Ik heb nog zo goed opgelet  
en steeds mijn masker opgezet  
maar toch was je niet weg te krijgen.  
Een tweede golf die kwam eraan  
die heeft ons zeer veel pijn gedaan  
we zagen steeds de curves stijgen.  
Ik speelde in die korte tijd  
dat jij hier bent gekomen  
mijn vrijheid en mijn dromen  
mijn vrienden en familie kwijt  
En 'k dacht nog dat 't maar even duren zou,  
ik ben zo bang, Corona, zo bang Corona, van jou

Als ik jou zo voor mij zie staan  
dan weet ik dat je weg moet gaan  
je bent al veel te lang gebleven.  
De vaccinatie komt er aan  
dan is het virus van de baan  
dan hebben we terug een leven.  
Dan kunnen we zoals voorheen  
genieten van het leven  
ons weer ten volle geven  
met allen samen dicht bijeen  
er is niets liever dat ik wensen zou,  
verdwij nu maar, Corona, verdwij Corona, nu gauw