

HET NOODLOT DER PASTOOR !

Wat zal er van ons geworden,
Nu is Alfons pastoor;
Hoe zullen de Banjo's worden
Alfons gaat er vandoor!



Alfons laat ons niet in de steek!
En uw klas wie zullen ze krijgen vanaf
deze week?

Alfons, blijf hier,...hier is uw volk,
Wees niet met uwe gedachten in dien wazigen wolk!

Wat zal er van uw klas geworden,
En uw Banjo's altegaar?
Wie zal ze les geven, en onderwijzen,
Zoals U zo goed deed,aldaar?

Alfons, blijf nu hier,
Troost U,
Drink ne goeie pot bier !
Hier is uw volk,hier is de plaats van jou!

één van de leerlingen zonder naam
(Vrij van zegel)