

“ Beste vrienden en vriendinnen,

Ik hoef niet te herhalen dat we tijdens de laatste maanden erg getroffen zijn door de gezondheidsperikelen van een aantal van onze vrienden: Agnes, Felicien, Jan, Frieda, Johan, Bernard, Paul, en vooral ook onze geliefde dirigent Jacques. Na bespreking met én het fiat van onze Grote Muzikale Leider zullen we dus tijdelijk wel onze plan moeten en ook kunnen trekken, onze dirigent ter ere! Vlamingen zijn planttrekkers, vooral de oud-leerlingen van 't college van Mjeende.

1.- Na de doodle te hebben geanalyseerd kunnen wij thans de vooropgestelde data voor het heropstarten van onze repetities als definitief beschouwen. Wil die voor goed noteren. Ik heb die medegedeeld aan directeur Mathieu Dehaene van 't college die ons de toestemming heeft gegeven om de repetities in de maanden juli en augustus in ons vertrouwde lokaal van de aula in 't college te laten doorgaan, mits het volgen van de maatregelen van het cultuurprotocol die wij u voorheen reeds hebben meegedeeld, zo een half jaar terug, maar die we hierbij nogmaals voegen ter info en ter navolging.

Of we over de bar zullen kunnen beschikken is een andere vraag, daarover moet ik nog uitsluitel krijgen vanwege de directeur, maar ik vrees dat dit niet het geval zal zijn. In dat geval zullen we terug wel ergens onze plan trekken, zo zijn we, want het laatste dat ik als voorzitter kan hebben is dat er tijdens de repetities een aantal omver vallen van uitputting en vooral door de uitdrogingsverschijnselen.

2.- Zoals jullie ook konden nalezen op de doodle is de zomerperiode niet evident om zo voltallig mogelijk aanwezig te zijn. Maar goed, we kunnen ook niet anders, en telkens zal er toch wel een voldoende bezetting zijn om behoorlijk te kunnen repeteren. Dit vooral ook met het oog op het verzorgen van de misviering in Ieper op 05 september. Onze Grote Muzikale Leider Jacques zal me ten gepaste tijde zodra zijn huidige perikelen het toelaten, het programma van de mis overmaken, wat wij vooral in de repetities van augustus zullen moeten doornemen. Dat lukt wel.

3.- In de eerste repetitie na anderhalf jaar, meer bepaald die van 10 juli, zullen jullie het moeten stellen zonder onze dirigent (die wij verwachten toch voor de repetities van augustus terug aan het hoofd van de 'wroede' bende te hebben). Maar ook zonder de 'eerste sous-chef' Rik, die verhinderd is die dag. Tot jullie en ook mijn gemeente spijt zullen jullie het die dag moeten stellen met de 'tweede sous-chef', zijnde ondergetekende, maar wees gerust, die zal er klaar voor zijn. Dit brengt met zich mee dat we die dag in principe geen liederen met zang-partitoer zullen doornemen, maar wel instrumentaaltjes. Maar zo komen we er ook volop terug in. De nieuwste 'boreling' van Jacques, zijn recente nummer 'Contrasten' zetten we nog eventjes on hold, maar niets belet dat jullie zich al verwoed op de partitoer gooien. Zo lopen jullie ondertussen niet doelloos op straat.

4.- Maar ik vrees dat onze groep momenteel zo een beetje behekst is! Na de kwalen die een aantal vrienden troffen, ligt momenteel nu ook nog eens onze Hubert tijdelijk tegen de vlakte. Op reis op Lanzarote enkele weken geleden liep Hubert een serieuze hersenschudding op na val tijdens een wandeling, waarvan hij nu nog de gevolgen draagt. Vandaar dat nu ook Hubert voor een tijdje uitgeschakeld is. Maar ondertussen komen Johan en Bernard terug boven zeil én boven water, ik vermoed nog sterker dan voorheen. Hun lijdensweg loopt naar zijn einde, gelukkig maar. En Jacques zal ook wel redelijk snel volgen, we zijn daarvan overtuigd. Elke grote veldheer, zoals Napoleon, enz. laat zijn manschappen nooit in de steek!

Maar om aan die duivelse toestanden van allerlei kwalen voor goed een einde te stellen, zal ik binnenkort vooreerst te voet op bedevaart gaan naar Dadizele, om aldaar de steun te vragen en de

hulp af te smeken van de Heilige Maagd Maria (zoals indertijd in onze collegetijd, alhoewel ik vrees dat dit er toen niet zoveel aan zal verholpen hebben), en zal ik aan Fons vragen, die als priester ook in zijn opleiding de theorie van de duivelbezwinging heeft geleerd, om die ook even op ons in de praktijk te willen toepassen. Men weet nooit waartoe het dient?

Voilà, een hele boterham, sorry voor het langdradige, maar ik wou jullie allen deze nieuwsjes overbrengen kwestie van een hart onder de riem of omgekeerd te steken, zodat we het vuur onder elkaar brandend houden. Het Banjo-orkest, in al zijn brede geledingen, dat versaat nooit en staat altijd pal!

Met genegen groeten,

Marc, voorzitter”