

Beleidsintentie voorzitter Marc Decramer 2018-2019

Mijn goeie vrienden muzikanten, partners en beschermleden,

“Tijdens de algemene vergadering van deze morgen hebben onze muzikanten en logistiekers mij de eer voorbehouden om in opvolging van voorzitter Felicien, die zijn tweejarig mandaat beëindigde, voorzitter van onze feitelijke vereniging Banjo-orkest te mogen worden. Ik dank hen allen ten zeerste voor dit vertrouwen, dat ik zeker zal pogen niet te beschamen!

“In die komende twee jaren wil ik in het bijzonder aandacht verlenen aan de manier waarop wij ons geliefde orkest nog meer in de picture kunnen stellen, om onder meer het aantal concerten te kunnen uitbreiden. We zullen zoeken naar de juiste wegen hiertoe. Iets wat me ook al lang nauw aan het hart ligt, is onze soms zwakke ‘podium-présence’. We zijn – denk ik in alle bescheidenheid - té statisch, solisten moeten rechtstaand kunnen performeren (wat uiteraard voor de banjo’s en de drummer wel een onmogelijke zaak is☺), in de mate van het mogelijke moeten we wat meer schwing en een beetje meer show in onze optredens kunnen steken, of om het met een boutade van drummer Adri te zeggen: ‘de mensen moeten zien dat die muzikanten zich ‘jeunen’ op de scène!

“ Ook gaan we werk maken van onze vijfde concertreis, waarover heden in alle openheid uitgebreid van gedachten werd gewisseld, maar waarbij de algemene vergadering er resoluut voor opteerde om deze zeker te organiseren. Het reiscomité zal opnieuw (en spoedig) moeten worden samengesteld, en in eerste instantie zullen wij de man/vrouw moeten vinden die als reisorganisator zal willen fungeren, en aldus het reiscomité wil leiden. Geen evidente opdracht, maar het moet mogelijk zijn op korte termijn.

“Vandaar, we gaan ervoor, ons geliefde orkest, en dus ons allen zonder enige uitzondering, ter ere!

“Ik sluit mijn bericht graag af met een gemeende dank namens ons allen aan uittredend voorzitter Felicien voor al hetgeen hij in de voorbije twee jaren heeft gepresteerd. Hij was niet alleen in alle omstandigheden onze ‘wijze nestor’, ook een adequaat en pragmatisch denker, maar vooral in alle opzichten steeds ‘onze grote leider’!

Genegen groeten,

Marc Decramer, voorzitter